

KVINNORNAS TIDNING

Årg. 1. N:o 1.

Utgivare och redaktör: **INGEBORG DAHLLÖF**. Tel. 18070.
För annons- och ekonomiavdelningen: **EDITH RICKBERG**.

17 Nov. 1921.

Utkommer varje torsdag.

Redaktion och expedition: Vallgatan 27,
Göteborg.

Prenumerationspris:
Helår Kr. 6:—, 1/2 år Kr. 3:75.

Till våra vänner!

DET NU FÖRELIGGANDE FÖRSTA numret av Kvinnornas Tidning presenterar sig i en lilleputtskepnad, vilken emellertid redan med nästa nummer — i början av december — kommer att avkasta för att framträda i sin rätta ståtliga gestalt.

Denna anordning har framtvingsats av särskilda förhållanden.

Det var redaktionens avsikt att låta första numret, som även skulle bliva *provnumret* utkomma i början av dec., men det visade sig, att den av Justitiedepartementet meddelade utgivningstillåtelsen expedierats redan den 21 okt. och ått således första tidningsnumret, i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningens stadgande, *måste* utgivas inom en månad därefter, d. v. s. före den 21 nov.!

Då denna tid icke var lämplig för det verkliga *provnumret* har redaktionen varit nödsakad att låta detta föregås av ett annat nummer, det nu föreliggande, vilket tryckes endast i ett fåtal exemplar till fördelning bland våra vänner. Härmed är Tryckfrihetsförordningens bestämmelser efterlevda, allan rättfärdighet uppfylld och Kvinnornas tidning har börjat sitt arbete!

Kvinnornas Tidning.

En presentation.

DET ÄR EN KÄND SAK, ATT ingen ger sig tid eller gör sig besvär att läsa en prenumerationsanmälan.

Kvinnornas Tidning bryter därför resolut med den gamla präss-slentrianen, slopar anmälan och låter i stället arbetsprogrammets punkter komma fram i olika artiklar i föreliggande nummer, där vi hoppas att våra läsarinor söka dem.

En presentation anse vi dock erforderlig. Bakom *Kvinnornas tidning* stå inga affärs- eller partipolitiska intressen. Den är grundad av kvinnor, äges och redigeras av kvinnor.

Fri, oberoende, självständig och ärlig, besjälad av målmedveten arbetslust, orädd och full av förtröstan ställer den sig i *kvinnornas tjänst för att som*

deras egen tidning

på alla områden tillvarata och främja deras intressen, lämna dem upplysning i sociala, politiska och andra dagens frågor samt för övrigt skänka dem god och underhållande läsning i skilda ämnen litteratur, konst, teater m. m.

— "Ja," säger ni, "denna tidning har nog en stor uppgift att fylla. Vi skola intaga en välvilligt avvaktande hållning för att se vad den kan uträtta."

Detta är *något* men ej tillräckligt.

För att kunna främja kvinnornas intressen måste *Kvinnornas tidning* vara stark och för att vara stark måste den hava kvinnornas stöd i form av *prenumeration*.

Övergiv för den goda sakens skull er passivt avvaktande hållning och giv *Kvinnornas Tidning* i stället ett vänligt handtag genom att bli prenumerant!

Redaktionen.

Bliv medarbetare i Kvinnornas Tidning!

ALLT SOM RÖR KVINNORNA, deras arbete i hemmet och ute i förvärvslivet, deras önskemål på skilda områden, allt intresserar oss livligt och vi mottaga med stor tacksamhet meddelanden härom.

Dessa meddelanden böra icke vara anonyma — det är ju av vikt för en redaktion att veta vem som står bakom lämnade uppgifter, men namnen offentliggöras icke utan förbliva redaktionens

hemlighet. En var kan med fullt förtroende vända sig till *Kvinnornas Tidning*.

Om Ni har något meddelande att lämna, *så gör det utan dröjsmål!* Referat av möten i kvinnoföreningar, upplysningar om födelsedagar, utnämningar o. d. förlora i intresse om de bli gamla.

Är det någon fråga Ni gärna vill se offentligt dryftad, så telefonera eller skriv därom till *Kvinnornas Tidning*. Ännu hellre sänd oss en inledningsartikel! Sänd oss Edra meddelanden, även om Ni vet med er, att Ni icke är skicklig stilist. Vi genomse alla bidrag och göra de korrigeringar ifråga om språket, som äro nödvändiga.

Har Ni något av intresse att säga andra kvinnor så låt *Kvinnornas Tidning* förmedla det till dem.

Ni behöver icke frukta någon omild kritik från vår sida. Vi betrakta det ju som en vänlighet, om Ni träder i förbindelse med vår tidning.

Svar på ingångna skrivelser lämnas omgående — pr brev, om svarsporto bifogats, eljest i tidningens brevlåda under den signatur brevskrivaren önskar.

Bliv medarbetare i Kvinnornas Tidning!

Om vi hade en egen tidning.

HUR OFTA HAR ICKE DETTA utrop höjts inom kvinnoföreningar och kvinnliga kärsammanslutningar eller av enskilda kvinnor, när de önskat komma i kontakt med den stora kvinnovärlden för att påkalla dess uppmärksamhet för på dagordningen stående viktiga frågor berörande kvinnornas, hemmens och även samhällets intressen, men därvid funnit dagspräsen fientlig eller likgiltig och obenägen att öppna sina spalter för kvinnosynpunkterna.

Som ett svar på denna kallelse kommer nu *Kvinnornas Tidning* erbjudande sin villiga tjänst!

Kvinnlig solidaritet.

Till ömsesidig hjälp och
samhällets gagn.

DE FRAMGÅNGAR KVINNORNA vunnit i sitt arbete för ernående av medborgerliga rättigheter hava hemförts i kraft av den solidaritet, den starka vilja till samförstånd som hittills gjort sig gällande bland dem och åter och åter förenat dem i samarbete för gemensamma önskemål.

Hur många gånger har man icke under offentliga upprop, resolutioner, petitioner sett bredvid varandra namnen på konservativa, liberala och socialistiska kvinnosammanslutningar!

Denna solidaritet löper fara att brytas, när kvinnorna nu, efter mottagen politisk rösträtt, som väljare värvas in i de olika partierna för att där parti-disciplineras. Det ligger i öppen dag, att kvinnorna för en avsevärd tid framåt skola komma att spela en underordnad roll inom de stora politiska organisationerna och att de föga skola kunna göra sina åsikter gällande därinom.

Försvinner då den känsla av solidaritet, det fruktbara samförstånd, som hittills existerat mellan de olika meningsgruppernas kvinnor, för att i stället efterträdas av den misstro och fiendskap, som följa med partidisciplineringen så hava vi att räkna med icke det ökade kvinnliga inflytande i samhället, vi hoppats på i samband med den politiska rösträtten, utan med den svaghet och maktlöshet som följa med varje splittring av kraft.

Det gäller för kvinnorna att, även sedan de uppdelats på de olika partierna, söka vidmakthålla kontakten med varandra och bevara sin nuvarande betydande samfälliga styrka genom att i fråga om alla för kvinnovärlden gemensamma önskemål stå solidariska med varandra. Denna kontakt kan icke förmedlas av den partifärgade, av kvinno-synpunkterna ointresserade dagspräsen. Här erfordras en kvinnotidning, där kvinnorna fritt kunna mötas för att rådgöra och enas.

Kvinnornas Tidning kan med stöd av Sveriges kvinnor bliva denne förmedlare mellan de olika meningsgruppernas kvinnor.

Den kvinnliga solidariteten är värd att skyddas och stärkas även med hänsyn till *samhällets* intressen.

Den utgör en den vackraste kontrast till den oförsonlighet och den lust att komma varandra till livs, som känneteckna de manliga partiorganisationernas förhållande till varandra och söka sig utlösning i allt häftigare och för landet allt mera fördärvbringande partistrider. Den kvinnliga solidariteten, förmågan att kunna se bort från de partiskiljande faktorerna och förtroendefullt enas om gemensamma samhälleliga önskemål kan, om den vidmakthållas och vårdas, av kvinnorna föras in i de stora politiska partierna och där bereda jordmånen för det folkliga samförstånd, den inre fredsbenägenhet, vilken är en ännu angelägnare omsorg än stärkandet av den internationella fredsviljan vars vikt av alla så oförbehållsamt erkännes.

Kvinnornas Tidning uppställer för sig som en utomordentligt viktig uppgift att söka vinna kvinnorna för ett målmedvetet politiskt fredsarbete inom de olika partierna med utjämning av de skarpa politiska meningsskiljaktigheterna och beredande av rum för en ärlig vilja till folkligt samförstånd och samhällsfred.

Rättigheter och förpliktelser.

I andras ledband? — Eller på eget ansvar?

KVINNORNA HAVA FÅTT DEN politiska rösträtten, med vilken följer medansvarigheten för samhällsutvecklingen. För de politiskt vakna kvinnorna är den mottagna medborgerliga fullmyndigheten med dess stora förpliktelser icke en källa till oro utan

till glädje. De känna det samhälle de leva i, förstå dess krav, brinna av åstundan att aktivt få deltaga i arbetet för dess välfärd. Men det stora flertalet kvinnor, vilka icke äro politiskt kunniga? Hur skola de befria sig från den oro och beklämning, som känslan av svaghet inför ett stort, ofrånkomligt ansvar måste väcka? Genom att skaffa sig kunskap om det samhälle vari de leva. *Kvinnornas Tidning* vill förhjälpa dem till denna medborgarkunskap genom utredande, populärt skrivna artiklar i alla härunder fallande ämnen. Tidningen går i fråga om detta upplysningsarbete icke något politiskt partis ärenden utan är beslutet att objektivt redogöra för de olika frågorna med angivande av de skäl, varpå de skilda partierna stödjade sina åsikter, på så sätt beredande kvinnorna möjlighet att väga de förebrakta skälen mot varandra och bilda sig en egen självständig politisk åskådning.

Detta skall icke bli någon tråkig studiekurs!

Kvinnornas Tidning skall föra kvinnorna omkring i samhället och göra dem bekanta med dess många företeelser på gott och ont. Den sålunda undfångna kunskapen skall väcka kvinnornas intresse för samhället, deras vilja att skydda dess värden och att reformera där så påfordras.

Vad en äkta man aldrig begriper:

1. att våningen emellanåt *måste* rengöras och att detta icke går för sig utan att flytta på möbler och andra saker.
2. att han *måste* säga ifrån när något fattas i hans garderob, i stället för att varje morgon beskärma sig över "att det inte är lagat än."
3. att téfat, tallrikar och blomkrukor *icke* äro askbägare.
4. att barn emellanåt *måste* hålla väsen.
5. att hans fru *icke* på samma gång kan hålla honom sällskap i hans arbetsrum och laga en smaklig middag i köket.
6. att hans fru *kan* bli trött och behöver en liten vilostund, och för det
- 7:de och sista; lär han sig någonsin begripa att just *hans* fru är den dugligaste, ordentligaste, sparsammaste och älskvärdaste av *alla* fruar?